

Jonge Adel



" De kleine priester "

38^{ste} jaargang Nr. 50

3de kwartaal 2023

Inhoud

Woordje vooraf	3
De kleine priester	5
Het tabernakel van Herman	6
Gebed tot Maria	7
Wereldjongerendagen te Fatima	9
Mama	10
Wij kwamen samen rond Herman	11
Een heilige uit onze streken	13
Maria draagster van het licht	14
Samen in gebed verbonden	15
Openingsuren van het herinneringshuisje	16
Hoe dit boekje ontvangen	17
Giften	17



Woordje vooraf

Beste vrienden van Herman Wijns,

"Voorbij die mooie zomer", zo zong een van onze Vlaamse zangers, maar wat bracht ons die voorbije zomer. Elke dag werden we door de media overrompeld met nieuwe goden, mensen zoals jij en ik, voor wie miljoenen dollars of euro's beschikbaar waren, of honderden tot duizend euro werd betaald om hen te gaan toejuichen en vereren. Mensen uit de filmwereld, sportwereld, uitgangswereld, dj's en zangers op allerlei festivals werden ons voorgesteld als nieuwe goden, de goden van onze tijd, om hen te bewonderen, te danken, te vereren en als voorbeelden te stellen via rechtstreekse tv-uitzendingen van vroeg in de morgens tot laat in de nacht.

Maar voor de samenkomst van meer dan een miljoen jongeren, christenen, in Lissabon had de VRT geen of nauwelijks belangstelling of tijd. Ook de wijding van onze nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden was voor hen maar een kort berichtje waard. Daarenboven was het dagelijkse nieuws overmatig gevuld met natuurrampen, bosbranden, oorlog, vluchtelingen, politieke ruzies en vragen rond klimaatveranderingen.

Gelukkig mochten we in het herinneringshuisje verschillende mensen ontvangen, die in alle stilte en eenvoud kwamen bedanken voor de hulp die ze gekregen hadden van die jongen van 10 uit Merksem Herman Wijns en dit ook via een financiële bijdrage uitdrukten.

Oprecht dank hiervoor! Tevens dank aan u allen, die door uw bijdrage ons financieel blijft steunen met een gift om zo Herman als ons voorbeeld te blijven gedenken. graag nodigen wij u ook uit op onze gebedsmomenten rond Herman op 1ste vrijdag en 3de dinsdag van iedere maand, waar we Herman danken om zijn steun en hem vragen voorspreker te zijn voor de vele mensen die ons vragen, ja smeken om gebed en steun van Herman. Uw persoonlijke intenties zijn welkom. Kom ook met ons meebidden, uw aanwezigheid is ons tot steun. Elke zaterdagavond gedenken we alle intenties en gedenken onze overledenen tijdens een eucharistieviering, om aldus verbonden met Herman samen vrienden van Herman Wijns te zijn.

E.P. Hugo Dedeckere

De kleine priester

Herman was de beste vriend van nonkel Mon. Deze was schrijnwerker en bezorgde hem stuk na stuk een namaak tabernakel, monstrans met expositietroon, die op vaders lessenaar een echt altaar voorstelde. Als kelk werd een drinkglas gebruikt, bij de apotheker kreeg hij witte ronde ouwels, die als hostie dienst deden.

Tante Maria naaide allerlei gewaden en doekjes. Er was ook een groot misboek nodig, en daarvoor gebruikte hij enkele schrijfboeken met stijve kaft, waarin hij allerlei misgebeden had overgeschreven.

Herman beleefde een intense vreugde aan het mis-spelen. Hij kon variatie leggen door telkens een andere priester na te doen. Bij meneer de deken, of de onderpastoor die heel vlug kon lezen, of die andere onderpastoor een beetje trekkebenend en aarzelend spreken, echter alles zeer ernstig zoals in de kerk gebeurde. En als misdienaars, bij gebrek aan speelmaatjes, dienden de volwassenen: zijn moeder, nonkel Mon en tante Maria, die dan ook bemerkingen meekregen als ze hun taak niet goed deden, of klaagden op meneer pastoor of durfden zeggen, amai Herman dat duurt nogal vandaag, doe eens wat rapper.

Dit gebeurde altijd in een gemoedelijke huiselijke sfeer. Zo was Herman dan ook reeds de virtuele priester, even godsvruchtig alsof hij de echte priester aan het altaar was. Toen Herman overleden was en pater Balduinus, osb, werd verwittigd was zijn antwoord: "Hij is voortaan priester bij onze lieve Heer". Zo is Herman dan ook terecht de 'kleine priester van Merksem' genoemd.

Het tabernakel van Herman



Gebed tot Maria

Maria,

Soms zit ik helemaal in de knoop met mezelf.

Er komt zoveel op me af.

Ik voel me heen en weer geslingerd

tussen het één en het ander.

Dat maakt mij onrustig.

Ik voel me opgejaagd.

De druk lijkt alleen maar groter te worden.

Mijn hoofd zit helemaal vol.

Hoe kom ik hieruit?

Daarom richt ik mijn smeekgebed tot u.

Gij kunt immers de knopen ontwarren.

Zo mogen wij u vereren.

Wilt u ook mij helpen in deze situatie

zodat ik niet langer in de knoop

blijf zitten met mezelf?

Maria,

Dank voor uw luisterend oor.

Ik vertrouw op uw voorspraak. Amen.



Een eenvoudig gebed dat aangeprezen wordt door paus Franciscus, is het gebed tot Maria die de knopen ontwart. Een eerste beeld van Maria die de knopen ontwart, is te vinden op een uit Augsburg afkomstig achttiende-eeuws schilderij waarop zij de knopen uit een lang wit lint haalt. Maar in Zuid-Amerika is het beeld van de knopen ontwarrende Madonna een wijd verspreid huisbeeldje geworden. Aan de oorsprong van deze Zuid-Amerikaanse devotie staat de jonge Argentijnse bisschop JORGE BERGOGLIO, onze paus. Door zijn studies in Duitsland maakte hij kennis met dit merkwaardig devotiebeeld van Maria. Toen hij terugkeerde naar Argentinië had hij een stapel postkaarten van het schilderij met zich mee en liet hij een aantal nieuwe schilderijen maken. Hij schreef ook een noveengebed tot Maria, die de knopen ontwart, dat al in verschillende talen werd vertaald, ook in het Nederlands.

Een nieuwe wereldwijde devotie voor verwarrende tijden is ontstaan. In Mariale heiligdommen zoals BANNEX en ook BERGEN-OP-ZOOM en S'HERTOGENBOSCH in Nederland zijn de afbeeldingen populair. In het coronajaar 2021 was Maria, die de knopen ontwart, het jaarthema van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw in DEN BOSCH. Gelovigen konden hun problemen in de vorm van witte geknoopte lintjes aan de voet van het eeuwenoude Mariabeeld leggen. Op de afbeelding van het schilderij uit Augsburg staat Maria op een slang, symbool voor het kwaad, die zelf in de knoop ligt. De heilige IRENEÛS schreef reeds in de tweede eeuw dat Maria door haar gehoorzaamheid een oorzaak van het heil is geworden zowel voor zichzelf als voor de gehele mensheid. De knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door de gehoorzaamheid van Maria. Maria is geen louter passief werktuig geweest in de hand van God, wel integendeel. Door haar vrije daad van geloof en haar ja-woord heeft zij meegewerkt aan ons heil.

Wereldjongerendagen te Fatima

Een 16-jarig meisje met een visuele beperking uit Spanje heeft na de communie tijdens de paus-mis van zaterdagmorgen op 5 augustus in Fatima het zicht herwonnen.



Kardinaal Juan José Omella, voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, sprak over de mogelijke genezing tijdens een persconferentie op het einde van de Wereldjongerendagen.

“Ik opende mijn ogen en ik kon perfect zien”, getuigt Jimena. Ze verloor de afgelopen twee en een half jaar het grootste deel van haar gezichtsvermogen. Jimena was met een groep van Opus Dei vanuit Madrid naar de Wereldjongerendagen gereisd. Haar familie en vrienden hadden een novene georganiseerd tot Onze-Lieve-Vrouw om haar genezing te vragen. Op de laatste dag van het novene en de dag van de paus-mis was Jimena in tranen na de communie: “Maar toen ik mijn ogen opende, kon ik opnieuw zien. Ik zag het altaar, het tabernakel, mijn vrienden waren daar en ik kon ze perfect zien”.

Kardinaal Omella vertelde dat hij een videogesprek had met de tiener. Artsen, zo bemerkte hij, moeten dit nog verder onderzoeken. Maar volgens de kardinaal is er in alle geval sprake van een ongelooflijke gebeurtenis: “Laten we zeggen, een wonder. Ze zag niet, en nu ziet zij. Artsen kunnen nu hun mening geven, maar ze gaat terug naar huis en kan zien”.

Bron: Aleteia

Mama

In het jaar 2019, in maart, was er een eefstijn op uitnodiging van de lagere school, Zoals elk jaar gingen ook wij er naar toe. Na het middagmaal genoten te hebben, werd de kleindochter Olivia in haar buggy bij de tafel gezet, om daar haar middagrust te nemen. Om haar geduld wat te sussen gaf ik haar de sleutelhanger van Herman Wijns in haar handjes. Vol gemoed schudde ze die heen en weer, tot ze hem opeens heel stil hield, met het zicht op de foto van Herman. Toen zei ik: "Ja dat is nu Hermanneke Wijns". Daarna schudde ze hem weer heen en weer en hield weer stil en zag nu op de beeltenis van Maria Hulp der Christen met het kindje Jezus op de arm. Weer aandachtig



keek ze dit beeldje aan en plots zei ze: "Mama, en dan nog eens mama". Haar eerste woordjes waren dit.

Mijn hart was aangedaan en vol van vreugde zei ik terug; "Ja dat is mama Maria en het kindje Jezus". Ze glimlachte en haar oogjes straalden.

*Later heb ik er veel over nagedacht en ja dit was genade, want wat zou een kindje van bijna 19 maanden oud op deze wijze voor de eerste keer mama zeggen. **Olivia zag onze lieve vrouw als een moeder met haar kindje.** Dankzij de sleutelhanger met Hermans beeltenis ontdekt dat kleine kind Maria Moeder en Hulp van alle Christenen. Mogen wij dan ook zoals uit deze kindermond Maria blijven eren en danken, ja want zij is ook mama voor ieder van ons!*

Getuigenis: Nelly Dewitte uit Staden

Wij kwamen samen rond Herman

Uittreksel uit het verslag van het Chrisko koor van de herdenkingsviering in mei van dit jaar.

Hermanneke Wijns is een jongetje van 10 jaar dat tijdens de oorlog in 1941 naar aanleiding van een noodlottig ongeval is overleden. Hermanneke, zoals iedereen het jongetje is blijven noemen, had in zijn korte tijd van leven een heel voorbeeldig leven geleefd, dat voor velen tot de verbeelding sprak. Lange tijd geleden kwamen wij met hem in aanraking via meneer Marijnissen, die we in de kerk hadden leren kennen. Hij organiseerde voor zijn overlijden busreizen naar het graf van Hermanneke Wijns en bezocht daar ook altijd het herinneringshuisje, dat ter nagedachtenis van dit zo jong overleden jongetje is opgericht. Vlak voor de dood van meneer Marijnissen zijn wij met onze kinderen, samen met hem, met een busreis naar Antwerpen gegaan en vervulden zo de belofte die we aan hem gedaan hadden. Als het leven ons namelijk één ding geleerd heeft is het dat belofte schuld maakt, want hoe gauw beloven we de ander niet iets. Hermanneke bad in geloof met deze zelfde volharding voor zijn vader, toen deze werkloos werd. De priester vertelde ons in de preek in dit kader nog meer over Herman. Hermanneke bad vol vertrouwen noeven na noeven, maar liefst 25 novenen achter elkaar, wat inhoudt dat hij 7 maanden lang, elke dag 9 weesgegroetjes, 9 Onze Vaders en 9x Eer aan onze God bad! Dat is toch echt aanhoudend gebed. En dat op zo'n jonge leeftijd! Hij was overtuigd van wat in de lezing van vandaag ook werd gezegd: "Vraagt en ik zal het u geven". En dus hij hield vol. Een jongen van 10 jaar oud gaf ons het voorbeeld. Bidden, volhouden, geloven en vertrouwen dat God dichtbij is en vertrouwen op het woord van God. En iets meer dan tachtig jaar na zijn dood komen er nog altijd vanuit alle windrichtingen mensen samen bij zijn graf en bezoeken het herinneringshuis. Zij bidden en vragen daar om zijn voorspraak en de vele gedenkbordjes, waar op hun dankbaarheid wordt

uitgesproken, getuigen daarvan. Samen met Herman mogen wij bidden, zei de priester in de preek: “Heer, wees gij samen met Uw moeder een Licht voor ons”. En wij mogen net als hij vertrouwen op de woorden die Jezus zei: “Ik ben bij u, vraag en Ik zal het u geven”. Na de mis gingen we richting het kerkhof en rondom Hermannekes grafje baden we samen de rozenkrans en zongen we nog twee van onze Herman Wijns liederen. Het is hartverwarmend om te zien dat alle mensen die er waren uit volle borst deze twee liederen met ons meezingen. Dat komt omdat ze ook op onze eerste twee cd’s staan en die worden ook in het huisje verkocht. De beide liedjes zijn geheel ingeburgerd bij de vrienden van Herman Wijns, omdat ze vaak worden gezongen tijdens ontmoetingen en vieringen rondom zijn grafje en dat doet ons deugd.



Daniel van Campenhout

Daniel van Campenhout werd geboren in Ossel, een gehucht van Merchtem bij Brussel. Hij trad in als praemonstratenser (o.praem.) in de Norbertijner abdij Sint Servaas te Grimbergen.

Hij ondersteunde abt Petrus van Wayenberghe bij het invoeren en de beleving van de nieuwe orderegels van 1585. Dit bracht wel wat weerstand teweeg bij de monniken, maar samen met de abt werd het toch een succes. Zo werd hij dan ook tot prior en novicemeester aangesteld.



Daniel 's leven werd gekenmerkt door een strenge boete die hij zich oplegde en meermaals vond men hem in extase tijdens het misoffer.

Zo verscheen hem regelmatig een engel die hem belangrijke openbaringen toevertrouwde.

Daniel Van Campenhout (ook van Grimbergen) stierf op 11 september 1532 in de abdij van Grimbergen, en werd begraven in de abdijkerk.

Bijna onmiddellijk na zijn overlijden werd hij als een heilige aanzien en aangeroepen.

Hij staat te boek in Acta Sanctorum als 'zalig'. Wij gedenken hem op 11 september.

Maria draagster van het licht

Gebed om te worden als Maria, Draagster van het Licht

Goede God, U liet uw licht schijnen op Maria.

Badend in het licht van uw genade, ontving zij uw hemelse boodschap en werd zij uitgenodigd om draagster van uw Licht te worden.

In al haar eenvoud en kleinheid was zij bereid, gaf zij haar ja-woord, waardoor uw wil kon geschieden.

Zij werd overschaduwd door de Heilige Geest en werd moeder van uw Zoon, Jezus Christus, die ook het Licht der wereld wordt genoemd.

Wij vragen U dat wij, net als Maria, van harte toestemmen, wanneer U tot ons nadert, ons in het Licht van uw genade zet, en ons oproept om U van dichtbij te volgen, ongeacht wat dit ook van ons persoonlijk zal vragen.

Mogen wij, net als Maria, geheel ons vertrouwen stellen op U, die is en blijven zal, wetend dat U van ons niets zult vragen waartoe wij met uw hulp niet in staat zijn.

Moge Maria, onze hemelse Moeder, onze voorspreekster zijn en ons helpen in het licht van uw genade te blijven.

Moge zij het duister in en rondom ons verlichten met het licht van uw liefde, opdat ons levenslicht blijft branden, totdat onze tijd is gekomen om naar het eeuwige licht te gaan.

Maria, draagster van het Licht, help ons kringen van licht te maken waarin mensen in gebed zijn ingebed in het licht van uw Zoon Jezus.

Mogen wij, net als Maria, lichtdragers worden, die Gods licht uitstralen naar de wereld om ons heen.

Samen in gebed verbonden

Elke **eerste vrijdag** van de maand bidden we om **10u00** de rozenkrans en zingen we enkele liederen bij het graf van Herman.

Elke **dinsdag** om **10u00** bidden leden van het Marialegioen de rozenkrans aan het graf van Herman.

Elke **derde dinsdag** van de maand bidden we om **20u00** de rozenkrans en enkele gebeden tot Maria in het herinneringshuisje.

Elke **zaterdagavond** om **18u30** in de Onze Lieve Vrouw van Smartenkerk te Merksem vieren we eucharistie en gedenken onze overledenen. U kan missen laten opdragen voor uw intenties tegen de vergoeding van €10 per intentie.

Wij gedenken dit jaar zuster Maria Jonckheere uit Vladslo. Zij was jarenlang leidster van de +E.K te Vladslo en zo verbonden met Herman Wijns en vrienden van Herman Wijns en jarenlang aanwezig op de gedenkvieringen.



Openingsuren van het herinneringshuisje

Elke **zaterdag** is het herinneringshuis open van **10u tot 14u**. Hier kan men meer uitleg bekomen over Herman's leven en even bidden aan zijn bedje. **Kaarsen (die men ter plaatse kan laten branden) of een ander aandenken zijn verkrijgbaar. Het graf van Herman Wijns is ALTIJD vrij te bezoeken, en is gelegen op de begraafplaats aan de Van Heybeekstraat eerste zijweg links.**

Groepen voor geleid bezoek aan graf of herinneringshuisje kunnen steeds op afspraak ontvangen worden. Telefonisch contact: 03/256 78 68 (zaterdag van 10u tot 14u), of 03/283 76 97 (elke dag na 13u).



Hoe dit boekje ontvangen

Wie graag meer wenst te weten over de initiatieven van de Vrienden van Herman Wijns en Jonge Adel wenst te ontvangen, kan eenvoudigweg naam en adres doorgeven. Wij vragen geen abonnementsgeld, maar willen toch medelen dat we jaarlijks drie boekjes kunnen bekostigen met slechts €10. **Ook digitaal te ontvangen!** Indien niet meer gewenst, gelieve ons ervan te verwittigen, om onnodige kosten te vermijden.

Giften

Giften en/of betalen van bestellingen:

Bankrekening: IBAN: BE46 4141 1691 4136,
BIC: KREDBEBB

Aan: Vrienden van Herman Wijns vzw,
Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Vermelding: VRIJE GIFT EN/OF JE BESTELLING



Giften voor het steunfonds Zaligverklaring enkel op:

Bankrekening: IBAN: BE55 4141 1691 4944, BIC: KREDBEBB

Vermelding: ZALIGVERKLARING

Oprecht dank voor uw zo belangrijke steun!

Vrienden van Herman Wijns vzw

Verantwoordelijke Uitgever: E. pater Hugo Dedeckere

Adres: Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Website: www.hermanwijns.be

E-mail: vriendenhermanwijns@hotmail.com