

Jonge Adel



“vergeten dat het vasten is?”

39^{ste} jaargang N°51

1ste kwartaal 2024

Inhoud

Inleidend woordje	3
Weet tante niet dat het vasten is	4
Een voorbeeld dat is Hij	5
Waarom een kaarsje branden	6
Verder op de synodale weg	8
Wij bidden om vrede	9
Marialegioen op bezoek	10
Nieuwe website	11
Wij komen samen rond Herman	13
Een heilige uit onze streken	14
Samen in gebed verbonden	15
Hoe dit boekje ontvangen	16
Giften	16



Inleidend woordje

Beste vrienden van Herman Wijns,

We zijn weer een nieuw burgerlijk jaar begonnen. Moge het voor allen een gezegend, deugddoend, hoopvol, gelukbrengend, vredevol jaar worden, gedragen op een goede gezondheid, vol van menselijke warmte en verbondenheid, maar ook met vrede en toekomst voor ieder van ons.

2024 wordt dan ook een bijzonder jaar, schrikkeljaar, olympisch jaar, verkiezingsjaar en hopelijk ook weer vrede in Oekraïne, Gaza en zoveel andere landen. Laat ons daarom maar een kaarsje aansteken en bidden om vrede.

Bij het begin van een nieuw jaar is de vzw gestart met een nieuwe website, zie verder. Dankzij de vrijwilligers Jos en Stefan heeft de website een nieuw kleedje gekregen, zeker de moeite waard om regelmatig eens te bezoeken. Zo krijgen we actueel zicht op de activiteiten, het aanbod in onze winkel en weldra de nieuwe medailles en armbandjes met Hermans beeltenis erop. En uiteraard heel veel andere info.

De geboorteviering van Herman Wijns, waartoe jullie allen van harte worden uitgenodigd, gaat door op 15 maart aanstaande. We komen samen in gebed verbonden met een rozenhoedje aan het graf of in het herinneringshuis, en een bloemenhulde.

In dit krantje wordt tevens aandacht gegeven aan de vasten en worden we aldus uitgenodigd eens na te denken wat de vastentijd vandaag voor ons kan betekenen. Dit jaar willen we weerom blijven rekenen op uw financiële steun. Dank zij uw milde bijdrage kunnen we dit krantje 'Jonge Adel' blijven versturen, niettegenstaande de gestegen kosten bij Bpost en de drukker. Wij hopen op jullie te kunnen blijven rekenen om de boodschap rond Herman uit te dragen. Alvast dank!

Weet tante niet dat het vasten is

Het woord *vasten* is in onze tijd verdwenen en vervangen door ‘*veertigdagentijd*’ en is ook zeer afgezwakt in de beleving. In Hermans tijd gold het vlees derven op vrijdag en enkele andere dagen in het jaar. De 40-dagentijd droeg niet alleen de naam vasten, maar er werd ook aan herinnerd dat naar vermogen in de geest van versterking wordt geleefd. Zo werden kinderen voorgesteld zich te versterken door bijvoorbeeld niet te snoepen.

Hermans vasten (uit: Herman Wijns, een liefde-magneet)



In die periode komt er bezoek. Moeder vraagt Herman eens rond te gaan met de gekregen pralines. Wanneer iedereen zich bediend heeft, ziet vader dat Herman de doos terug sluit zonder er zelf een te nemen en zegt op aanmanende toon:

“Hewel Herman, je neemt er toch ook een, anders denken de mensen dat ze niet goed zijn.” Glimlachend antwoordt hij: *“Vake, na de vasten zullen de pralines ook nog goed zijn nietwaar.”* En vader voelt de kordate beslistheid van het kind. Het is opvallend dat hij tegen het aanbod zelf geen bezwaar had, maar enkel het moment was voor hem niet gepast.

Toen hij wat later met zijn tante en nichtje op uitstap was en zij halt hielden bij een banketbakker, bestelde tante twee ijsjes.

Herman die een offertje wilt brengen zegt: *“Ik lust er geen.”* Maar tante dringt aan en hij antwoordt: *“Nee tante daar krijg ik tandpijn van.”* De verkoopster die denkt dat ijs waarschijnlijk te koud is voor zijn tandjes biedt een reepje chocolade aan. Hoe kan hij nu deze versterking ten uitvoer brengen? Vlug zegt hij: *“Al mijn tanden doen pijn.”* Wanneer ze terug op straat zijn en hij zijn nichtje aan het ijsje ziet likken komt hem het water in de mond, maar hij is gelukkig. Hij vraagt haar: *“Weet tante niet dat het vasten is?”*

Een voorbeeld dat is Hij

Lied van R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko (NL)

Refrein

Een beeld, een beeld, een beeld, een voorbeeld dat is Hij,



**Uw Zoon aan ons gegeven, mijn
voorbeeld mag hij zijn.**

**Een voorbeeld om te kijken, kijk hoe hij
het deed.**

**Een voorbeeld om te luisteren, hoor wat
hij jou zegt.**

**Een goed voorbeeld om te volgen op
jouw levensweg.**

Strofe

Herman is een voorbeeld, een voorbeeld net als Hij.

Hij hield zich vast aan God, want hij vertrouwde Hem.

Hij bleef bidden en geloven, dat God de uitkomst bracht.

Vertrouwde op een wonder, dus volhardend hield hij stand.

Herman gaf zijn leven, zijn leven net als Hij.

Deed hij voor zijn moeder, bood zichzelf aan.

Refrein

...

Waarom een kaarsje branden

Een aangestoken kaars zet ons gebed voort, maar is ook symbool voor de verrezen Christus. Niet minder dan 300.000 lontjes worden er elk jaar aangestoken in Scherpenheuvel. In Lourdes gaat het zelfs



om 2,5 miljoen kaarsen per jaar. Dagelijks worden er in het Franse bedevaartsoord overigens digitaal bestelde 400 kaarsen aangestoken.

Waarom steken mensen een kaars aan om uitdrukking te geven aan hun geloof?

Zoals vele fenomenen wortelt het aansteken van een kaars in een basaal religieus gevoel. Het verwijst naar het voorouderlijke verlangen om licht te laten zegevieren over duisternis. Al heel vroeg begonnen de eerste generaties christenen kaarsen te gebruiken. De synode van Elvira (jaar 305) vaardigde regels uit voor het branden van kaarsen op de graven van de overledenen. Vanaf de vijfde eeuw kregen kaarsen een plaats in de liturgie en snel ontwikkelde zich een eigen religieuze praktijk rond de kaars. Kaarsen spelen een rol in de liturgie van de Paasnacht en bij het doopsel.

De kaars die bidt

Het is de kaars die bidt. De kaars die men aansteekt en dan achterlaat, zal tijd nodig hebben om op te branden. Wat men met dit gebaar wilde aangeven, zal zich zo blijven manifesteren. De uitbreiding van de actie helpt om betekenis te geven aan dit gebaar. Het aansteken van een kaars, hoe precair en breekbaar de vlam ook is, is een reactie op de kwetsbaarheid van de mens.

Je hoeft daarvoor geen christen te zijn, of zelfs maar een gelovige om de universele dimensie van dit symbool te vatten en te beleven. Als er zich een tragedie voordoet, komen mensen spontaan een kaarsje plaatsen, maar evenzeer om hun geluk uit te drukken. Dat is veelzeggend.



Het eenvoudige gebaar van het aansteken van de gebedskaars dient ook om relatie te scheppen. Mensen steken een kaarsje aan voor 'die en die' als teken van verbondenheid en van zorg. Het werkt ook bij mensen die zelden of nooit de liturgie bijwonen. Kaarsen functioneren ook als religieus symbool in andere religies, bijvoorbeeld in het jodendom.

Voor een christen verwijst de kaars altijd naar Pasen. De vlam van een kaars is een nogal fragiel lichtje, dat de duisternis niet helemaal verdrijft. In een kerkgebouw staat de paaskaars voor Christus. Het is als teken van geloof en hoop in de verrijzenis dat deze paaskaars dan wordt aangestoken bij doopfeesten en begrafenissen. Ook in sommige protestantse kerken worden er kaarsjes gebrand, ook daar geldt het als symbool van geloof in Christus.



Hulpbisschop Koen Vanhoutte nam afgelopen maand oktober in Rome deel aan de synode over synodaliteit. Hij blikt dankbaar terug en hoopvol vooruit.

De recente bisschoppensynode in Rome (4-28 oktober 2023) over synodaliteit was een boeiend gebeuren met veel verrijkende ontmoetingen. De gesprekken mondden uit in een syntheserapport, ‘Een synodale missionaire Kerk’, dat een overzicht biedt van alle thema’s die werden besproken. Het is onmogelijk de rijkdom van het syntheserapport hier kort samen te vatten. Een van de thema’s was “Gelijkwaardigheid van alle gedoopten.”

Ten eerste wordt in een synodale Kerk de gelijkwaardigheid van alle gedoopten als leden van het heilige volk van God erkend. Daarnaast benadrukt de synode de medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten in de zending van de Kerk. Vanuit dit perspectief gaat de synode verder dan alleen het aanmoedigen van het engagement van christenen in de wereld, zoals in het gezin, beroep, cultuur, economie, politiek, enzovoort. De synodale bijeenkomst erkent uitdrukkelijk de bijdrage van alle gedoopten – in de diversiteit van hun charisma’s, ambten of taken – aan het leven en de zending van de Kerk. De plaats van vrouwen in de Kerk en in pastorale verantwoordelijkheden wordt niet langer beschouwd als een vraag of een probleem, maar wordt algemeen erkend als een groeiende realiteit. De synodale bijeenkomst vraagt om de studies over de mogelijkheid van het gewijde ambt van het diaconaat voor vrouwen af te ronden vóór de tweede zitting in oktober 2024. Daarbij vraagt ze om een verduidelijking van de theologie van het permanente diaconaat in het algemeen.

Wij bidden om vrede

God van vrede en gerechtigheid, we bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne, Gaza, Palestina, Israël, Soedan. We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.

We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen, dat uw geest van troost hen nabij zal zijn.

We bidden voor hen met macht over oorlog en vrede om wijsheid, onderscheidingsvermogen, vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Dat dit alles hen mag leiden in hun beslissingen.

Bovenal bidden we voor ieder van uw kostbare kinderen die leven in gevaar en angst. Geef hen houvast en bewaar hen in Uw liefde. Dat bidden we, in de naam van Jezus, de vredevorst en in de naam van Maria, moeder van de vrede.



Maria, Koningin van de vrede bid voor ons.

Vrede is

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt... een weiland waar de jonge veulens grazen, 's avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk, het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.

Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht, geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht.

Vrede is een opa die verliefd met oma danst, vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst, vrede is een oud verhaal dat met een ster begint, een stal, een houten kribbe... en een kind. (*T. Hermans*)

Marialegioen op bezoek

Verslag van het bezoek aan het graf en het herinneringshuis van Herman Wijns door het Legioen van Maria – Regia Antwerpen op 21 november 2023.

In de ochtend van 21 november 2023 verzamelden omstreeks 10 uur leden van het Legioen van Maria aan het graf van Herman Wijns te Merksem, vergezeld van E.H. Ikeobi Emmanuel, bisschoppelijk vicaris van het Bisdome Antwerpen, op speciale uitnodiging van Walter De Vogel, voorzitter van het Marialegioen. Samen met het



hoog bezoek werd door de legionairs van het Legioen van Maria en leden van de vzw Vrienden van Herman Wijns het rozenhoedje gebeden bij het graf van Herman. Walter bad voor. Het was een fijne ervaring om samen

als één grote familie in verbondenheid met Herman en met elkaar te bidden rond het graf van deze ‘kleine priester bij God’. Na het bidden van de rozenkrans werd als afsluiting het lied ‘Salve Regina’ gezongen en sprak eerwaarde heer Ikeobi Gods zegen uit over alle aanwezigen en het graf van Herman Wijns. Na het biddend bezoek aan het graf wandelden alle aanwezigen in groep richting het herinneringshuis Herman Wijns voor een bezoekje en het aldaar nuttigen van een tasje warme koffie of thee en een hartige versnapering. Tijdens het hartelijke onthaal door leden van de vzw Vrienden van Herman Wijns, werden de vriendschappelijke banden nauwer aangehaald en heel wat verhalen verteld over het leven van Herman, het “heilige kind”. Bij het afscheid heeft vicaris Ikeobi samen met alle aanwezigen het gebed voor de vrede gebeden en zijn zegen gegeven over het herinneringshuis en alle aanwezigen. Daarna bedankte de voorzitter van het Marialegioen E.H. Ikeobi

voor zijn aanwezigheid op deze mooie dag. Ook sprak hij een hartelijke dank uit aan de aanwezige vrijwilligers van de vzw Vrienden van Herman Wijns voor hun inzet aan het graf, het vriendelijk onthaal en de warme ontvangst in het herinneringshuis.

Nieuwe website

In dit artikel willen wij u graag de nieuwe website bekend maken en een woordje uitleg geven over het begrip website en bijhorend jargon, de nieuwe domeinnaam en samenstelling van de site.

Een **website** is een verzameling samenhangende webpagina's met tekst, afbeeldingen of video's, die opgeslagen worden ('gehost'). De website is opvraagbaar via internet.

Het woorddeel *web* in *website* verwijst naar het *wereldwijd web* en het Engelse *site* betekent plek. Een *website* wordt ook wel aangeduid met het Engelstalige leenwoord **site**, dat in het Nederlands is aanvaard. Om een website te kunnen vinden op het internet is er een centrale registratie waar bijgehouden wordt op welke computer een website ofwel domein opgevraagd kan worden met een webbrowser.

Een **domeinnaam**, een naam in het *Domain Name System (DNS)*, het naamgevingssysteem op internet. Elke website is op de een of andere manier verbonden aan een unieke domeinnaam.

De vzw Vrienden van Herman Wijns heeft als domein '*vriendenhermanwijns*' gekozen, waarbij het subdomein '*www*' wordt gebruikt:

www.vriendenhermanwijns.be

Bij het openen van deze website kom je op een **homepage**, ook wel startpagina genoemd. De homepage ‘**Home**’ biedt een navigatie om door de rest van de site heen te gaan. Zo vind je bovenaan deze pagina de verschillende categorieën die kunnen aangeklikt worden:

‘Wie is Herman Wijns’ - ‘Blog’ - ‘Activiteiten’ - ‘Webwinkel’ - ‘Giften en steun’ - ‘Nieuwsbrief’ - ‘Contact’.



De hoofdpagina dient als uitvalbasis voor de bezoeker. Een bezoeker kan aldus via de homepage van het ene naar het andere onderdeel navigeren.

We hopen dat de nieuwe website veelvuldig zal geraadpleegd worden en de geïnteresseerde bezoeker Herman Wijns beter zal leren kennen (Wie is Herman Wijns), actueel wordt geïnformeerd over geplande en voorbije activiteiten (Blog – Activiteiten), over aanbod van aandenken te koop (Webwinkel), voor financiële steun en andere (Giften en steun), over recente edities van de huiskrant ‘Jonge Adel’ (Nieuwsbrief) en nuttige gegevens voor contactname (Contact).

Welkom op de nieuwe website!

Wij komen samen rond Herman

Wij nodigen iedereen uit:

Verjaardagsviering 2024

Op **15 maart** vieren we de 93^{ste} verjaardag van Hermanneke (geboortedatum 15 maart 1931).

Wij komen samen om **14.00 uur**. Bij goed weer aan het graf van Hermanneke, bij onaangenaam weer in het herinneringshuisje. We bidden daar de rozenkrans en om Hermans voorspraak. We brengen hulde bij de verjaardag van Herman.

Herman Wijnsdag 2024

Op **25 mei** herdenken we Herman Wijns' sterfdag (sterfdatum 26 mei 1941). De plechtige eucharistieviering heeft plaats om **11.00 uur**. Daarna om 13.00 uur samenkomst rond het graf van Herman op het kerkhof in de Van Heybeeckstraat.

Elke 1^{ste} vrijdag

Om **10.00 uur** bidden we samen de rozenkrans en om voorspraak van Herman.

Elke 3^{de} dinsdag

Om **14.00 uur** bidden we samen de rozenkrans en om voorspraak van Herman.



‘Samen in gebed verbonden’

Met oprechte dank voor uw aanwezigheid.

Een Heilige uit onze streken

Op 19 maart vieren wij in België de **H. Altrudis (S. Adeltrudis)**.

Zij is geboren in Haspengouw en overleden in 640 te Wintershoven een deelgemeente van Kortesse in de buurt van Tongeren.

Zij was de dochter van de Heilige Bavo van Gent.

Aan haar is het te danken dat vader Bavo zijn wispelturige, soms afwijkende, levenswandel en zijn beroep als ridder de rug toekeerde. Zij leidde een maagdelijk leven en was een medewerkster van de heilige Landoald van Haspengouw en werkte ondersteunend voor hem als geloofsverkondigster.

Zij hielp mee om in Wintershoven met Landoald een kloosterschool te stichten en hielp de Heilige Landrada bij het opstarten van de abdij van Munsterbilzen. Zij werd, zoals Landoald na haar dood, begraven in Wintershoven.

In het jaar 800 verhief Floribertus, de bisschop van Luik, Landoald, Adeltrudis en gezellen tot de eer van het altaar. In 980 werden de relieken dankzij bisschop Notger van Luik overgebracht naar de Sint Bavokerk in Gent. Later, in de 17^{de} eeuw kwamen deze geleidelijk weer naar Wintershoven.



Samen in gebed verbonden

Elke **eerste vrijdag** van de maand bidden we om **10.00 uur** de rozenkrans en zingen we enkele liederen bij het graf van Herman.

Bij slecht weer en vanaf november bidden we bij het bedje van Herman in het Herinneringshuis, Van Heybeeckstraat 23 Merksem.

Elke **derde dinsdag** van de maand bidden we om **14.00 uur** de rozenkrans en enkele gebeden tot Maria aan het bedje van Herman.

(Opgelet: per 1 januari 2024 om 14.00 uur, niet meer om 20.00 uur)

Openingsuren van het Herinneringshuis

Elke **zaterdag** is het Herinneringshuis Herman Wijns open van **10u tot 14u**. Hier kan men meer uitleg bekomen over Hermans leven en even bidden aan zijn bedje. **Kaarsen** (die men zo gewenst ter plaatse kan laten branden) **of een ander aandenken** kunnen aangekocht worden. **Het graf van Herman Wijns is ALTIJD vrij te bezoeken, en is gelegen op de begraafplaats aan de Van Heybeeckstraat, eerste zijweg links.**

U kan **missen** laten opdragen voor uw intenties tegen de vergoeding van €10 per intentie. **Elke zaterdagavond is er een Heilige Misviering om 18.30u voor de Vrienden van Herman Wijns in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Smartenkerk te Merksem.**

Groepen voor geleid bezoek aan het graf of in het herinneringshuis kunnen **steeds op afspraak** ontvangen worden. **Telefonisch contact: 03/256 78 68 (zaterdag 10u tot 14u), of 03/283 76 97 (elke dag na 13u).**

Hoe dit boekje ontvangen

Wie graag meer wenst te weten over de initiatieven van de Vrienden van Herman Wijns en Jonge Adel wenst te ontvangen, kan eenvoudigweg naam en adres doorgeven. Wij vragen geen abonnementsgeld, maar willen toch meedelen dat we jaarlijks drie boekjes kunnen bekostigen met €10. **Ook digitaal te ontvangen!** Indien niet meer gewenst, gelieve ons ervan te verwittigen, om onnodige kosten te vermijden.

Giften

Giften en of betaling bestellingen:

Bankrekening: IBAN: BE46 4141 1691 4136,

BIC: KREDBEBB

op naam van “Vrienden van Herman Wijns vzw”

Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Vermelding: VRIJE GIFT EN/OF JE BESTELLING



Giften voor het Steunfonds Zaligverklaring enkel op:

Bankrekening: IBAN: BE55 4141 1691 4944, BIC: KREDBEBB

Vermelding: ZALIGVERKLARING

Oprecht Dank voor uw zo belangrijke Steun!

Vrienden van Herman Wijns vzw

Verantwoordelijke Uitgever: E. pater Hugo Dedeckere

Adres: Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Tel: +32 3 283 76 97 (na 13 uu)

Website: www.vriendenhermanwijns.be

E-mail: vriendenhermanwijns@hotmail.com