

Jonge Adel



“Als ge volhoudt met bidden”

38^{ste} jaargang N°49

2de kwartaal 2023

Inhoud

Inleidend woordje	3
Herdenking 2023	5
Maria uw glimlach	6
Blijven bidden	7
De kroningsfeesten te Tongeren	9
Herman 's missaal	12
Een heilige uit onze streken	13
Samen in gebed verbonden	15
Openingsuren van het herinneringshuis	15
Hoe dit boekje ontvangen	16
Giften	16



Inleidend woordje

Beste vrienden van Herman Wijns,

De lente begint volop kleur te geven aan de natuur, teken dat de maand mei met de herdenkingsviering van Herman op 20 mei naderbij komt. Viering waarvoor we u allen vriendelijk uitnodigen om samen met en rond Herman te komen bidden voor onze intenties, want blijven bidden dat was het motto van onze jonge vriend, zie de 25 novenen,

In voorbereiding op deze viering heeft op zaterdag 1 april de jaarlijkse algemene vergadering en bijkomende bestuursvergadering van de VZW plaatsgevonden. Wat leert ons deze vergadering?

Op de eerste plaats dat we moeten blijven uitzien, bidden en zoeken naar nieuwe medewerkers die hartelijk welkom en ook nodig zijn.

Tevens stellen we vast dat het voorbije jaar financieel geen goed jaar is geweest. De verhoogde energieprijzen, zonder regeringsbonus voor de VZW, de sterke afname van giften, verhoogde communicatietarieven van internet en telefoon, de veel duurdere verzendingskosten van de Jonge Adel - wist je

dat slechts 1 ontvanger op de 10 een financiële bijdrage levert voor het boekje - de gestegen prijzen van onze verkoops- artikelen, die we niet altijd kunnen doorrekenen aan de kopers, doen ons aan u de vraag stellen onze Vereniging te blijven steunen door uw gebed en geldelijke bijdragen.

Met Herman blijven we voor al uw intenties bidden op de 1ste vrijdag en de 3de dinsdag van elke maand, groeps- bijeenkomsten waar we u hartelijk voor uitnodigen. Uw steun, uw gebed, uw aanwezigheid mogen dan ook teken zijn van uw vertrouwen in en uw verbondenheid met Herman.

Alvast ook van harte welkom op de herdenkingsviering van 20 mei aanstaande.

HERDENKINGSVIERING

Zaterdag 20 mei 2023



Eucharistie om 11.00 uur

Sint-Bartholomeus kerk Merksem

Daarna Rozenkransgebed aan het graf



Maria uw glimlach

Maria, er lopen zoveel mensen rond met gespannen en zure gezichten, nochtans de glimlach van een medemens doet echt deugd, daarom kom ik graag naar u. Want als ik naar u kijk zie ik u glimlachen en dat stelt mij gerust.

Zelfs als ik miserie heb of met zorgen zit, dan zegt uw glimlach

“niet bang zijn, ik ben er voor u, je staat er niet alleen voor, ik zal je helpen”.

En ik weet dat jij dat doet, jij houdt je woord, jij stelt niemand teleur.

Dank je Maria voor die lieve glimlach van U.

Uit bidden bij Maria's beeld



Blijven bidden

Herman was een novenaar begonnen tot St. Benedictus op voorspraak van pater Paul van de abdij van Dendermonde, waarmee de familie bekend was. Het was de negendaagse oefening ter ere van de H. Benedictus.

Herman kwam op een bepaalde morgen thuis van zijn dagelijkse H. Mis. Hij zag er opgewekt uit en in een blijde stemming. Iets vertrouwelijk vertelt hij: "Moeke ik heb vandaag een bijzondere communie beleefd." "Hoezo?" zegt moeder vanuit haar gewone doen om dadelijk in te gaan tegen mystieke bevliesingen," het is toch maar een dag zoals al de andere..." "Ja maar," zegt Herman, "ik begin vandaag mijn vijftiende novenaar. Ik heb tegen Jezus gezegd: als ik het nu niet krijg, dan moet ik het niet meer hebben, want dan is het een teken dat God het me niet wil geven".

Wat gebeurde er nu? Herman's vader had meegedaan aan een examen bij de landbouwcorporatie die instond voor de vleesbedeling, omdat hij werkloos was en nog heel wat schulden had na het moeten sluiten van de eigen beenhouwerij. Juist die dag werd vader naar Brussel geroepen en kwam hij 's avonds stralend thuis, overgelukkig dat hij dat werk had bekomen boven de 70 medekandidaten. Voor Herman barstte toen de bom omdat dit juist samenviel met de 25ste novenaar. Hij was duidelijk verhoord na zo lange maanden wachten en bidden.

"Ziet ge nu wel" zei hij tot moeder, die altijd sceptisch was gebleven, "als ge volhoudt met bidden, dan krijgt ge het". Hij nam het Heilig Hartbeeld van de staander en danste er mee de kamer rond, simpel om zijn vreugde en dank te uiten.



R. Rooms

S. P. BENEDICTUS

Negendaagsche oefening ter eere van den H. Benedictus

Men nadert eens binnen de negen dagen i. t. d. E. H. Sacramenten en bidt dagelijks 9 Vaderzonden, 9 Weesgegroeten, 9 Glorie zij den Vader er bijvoegende : V. Bid voor ons, H. Vader Benedictus. R. Opdat wij der beloften van Christus waardig worden.

GEBED

Heilige Vader Benedictus, machtige beschermers van alle noodlijdenden, aanschouw mij hier voor U neergeknield, onder den zwaren last des lijdens, vol vertrouwen op uwe machtige voorspraak. Mijne zonden en ondankbaarheden zijn, helaas! de oorzaak van Gods toorn over mij. Spreek voor mij ten beste, kom mij genadig ter hulp in dezen nood, (*men noemt hier wat men begeert*), keer van mij Gods gramschap af; heilige Vader Benedictus, bekom mij verlossing uit deze beproeving en dit lijden, of verkrijg mij den moed en de noodige sterkte om het naar Gods wil te doorstaan tot mijne eeuwige zaligheid. Amen.

Imprimatur,

Gandæ, 25 Julii 1933.

C. VAN CROMBRUGGHE, vic. gen.

*Feesdag v. d. H. Benedictus : 21 Maart.
Plechtige gedachtenis van den H. Benedictus : 11 Julij.*



De Kroningsfeesten te Tongeren

Tongeren, de oudste stad van België, is tevens het oudste Maria-oord aan deze zijde van de Alpen. Hier werden reeds in de middeleeuwen heiligdomsvaarten georganiseerd.



Tongeren is al eeuwen in de ban van Maria. In 1479 werd voor de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw een prachtig Mariabeeld in notelaar gesneden, dat sindsdien voor het altaar in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek staat. In 1889 gaf de Paus de toelating het beeld te kronen. Dat was meteen de start van de Zevenjaarlijkse

Kroningsfeesten. De Tongerse bevolking besloot in 1890 de heiligdomsvaarten uit te bouwen tot deze Kroningsfeesten. Een traditie die erkend is als immaterieel cultureel erfgoed, die tot op vandaag in ere wordt gehouden.

De 19de editie in 2023 kent zijn hoogtepunt in de week van 2 tot 9 juli.

In een processie en een avondspel waaraan drieduizend Tongerenaren deelnemen, maar ook in pontificale eucharistievieringen, concerten, optredens

en een prachtige straatversiering drukt Tongeren zijn verering uit voor Onze-Lieve-Vrouw “Oorzaak Onzer Blijdschap”.



Reeds in 2019 zijn de Tongenaren begonnen met de voorbereiding van de 19de Kroningsfeesten. Een 3.000-tal Tongenaren (Tongeren telt 30.000 inwoners!) zullen tijdens de Kroningsweek van 2 tot 9 juli 2023 viermaal een Kroningsprocessie vormen en evenveel keren een avondspel opvoeren op een groot podium op de Grote Markt van Tongeren. In beide manifestaties wordt het leven van Maria en Christus uitgebeeld. De 18 groepsleidingen staan in voor de deelnemers, de kledij, de muziek, de wagens en de choreografie. Bijzonder is ongetwijfeld het feit dat alle deelnemers hun processiekleed zelf betalen. De deelnemers zijn van alle leeftijden. In 2016 was de jongste deelnemer nauwelijks enkele maanden en de oudste 88. Typisch voor de Kroningsfeesten is dat de deelname een familiegebeuren is. Families met meer dan 6 deelnemers is geen uitzondering. De Kroningsfeesten zijn ook een gelegenheid waarbij ‘uitgeweken’ Tongerenaren terug naar Tongeren komen om deel te nemen. In 2016 kwam de “verste Tongerenaar” speciaal van Australië naar Tongeren. De groep “Het Biddend Volk” draagt de grote schat van relieken met zich mee. Deze groep verwijst naar het ontstaan van de Kroningsfeesten, als Heiligdomsvaart. Deze reliekenschat bevindt zich in het Teseum.



De meest exclusieve religieuze kunstschaten van Tongeren ontdek je in het vernieuwde Teseum, aan de erfgoedsite van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

Verschillende stukken uit het Teseum dateren van vóór het jaar 1000. Een aantal muziekhandschriften werd zelfs genomineerd voor erkenning als UNESCO-werelderfgoed. Met een bezoek aan de archeologische kelder onder de basiliek kan je getuige zijn van de verschillende kerken die deze basiliek voorafgingen.

Het avondspel is een heruitgave van de processie maar dan op een podium. Doordat alles zich afspeelt op één podium en geheel ondersteund wordt door tekst, muziek, beeld en licht, krijgt de toeschouwer veel meer inzicht in wat de verschillende groepen uitbeelden. Dit gebeuren in de schaduw van de basiliektoren en in het historisch kader van het stadhuis en het standbeeld van Ambiorix is voor de duizenden bezoekers telkens dé apotheose van hun Kroningsdag in Tongeren.



Een van de duurbaarste herinneringen aan Herman's bidden is wel zijn missaal. Het formaat 8 cm op 14 cm lijkt op een kleine baksteen en bestaat uit dun bedrukt papier, 1916 bladzijden in totaal.

Het bevat talrijke bladversieringen en platen door p. Berthold Carm.

Het is een volksuitgave van het grote Missaal in het latijn met vertaling en veel commentaren. Sedert de geest van de liturgische vernieuwing door H. Paus Pius X was dit missaal zeer verspreid en sterk aanbevolen. Gewoonlijk kregen de kinderen deze missaal bij de Plechtige Communie, maar Herman gebruikte deze dus blijkbaar reeds veel vroeger. Wellicht was het een geschenk van tante Maria, die hem goed kende en wist hoe hij opging in de teksten van de H. Mis. Zo kon hij het ook thuis gebruiken als hij spelend de h. mis opdroeg.

Opvallend zijn de vele prentjes, wel een zestigtal, die daarin op een bepaalde plaats gestoken waren.

Herman was er op uit om heiligenprentjes te verzamelen. Niet om ze op te stapelen, ook niet om hun kunstwaarde, maar om ze naar hun inhoud te smaken en te interpreteren en te kunnen bidden. Ook om bepaalde feesten of gebeurtenissen te gedenken en te vieren werden speciale prentjes gedrukt en die waren voor velen dan ook kostbare en mooie herinneringen.

Een Heilige uit onze streken Johannes Mahusius

De martelaren van Oudenaarde Johannes Mahusius en gezellen.

Johannes werd geboren in 1507 te Oudenaarde. Studeerde in Leuven en trad in bij de Franciscaanse minderbroeders en werd al gauw bekend als predikant en leraar. In 1537 werd hij lector in het klooster te Antwerpen, in 1539 in Leuven en in 1551 werd hij gardiaan in Brussel, vanwaar hij deelnam aan het concilie van Trente. In 1561 werd hij door paus Pius VI benoemd als bisschop in het door koning Philips II gestichte bisdom Deventer, voor de reorganisatie van de katholieke kerk als reactie op de reformatie. Echter omwille van deze reformatie kan hij het bisdom niet in bezit nemen, en ontving wegens gezondheidsredenen en ouderdom ook geen wijding tot bisschop. Hij nam wel in 1565 als bisschop deel aan de bisschoppensynode van Utrecht.

In 1568 nam hij ontslag wegens ziekte en in 1572 was hij zo ziek en oud geworden dat hij zijn bed niet meer kon verlaten. Hij trok zich terug in zijn geboortestad.

De gereformeerde geuzen waren op zoek naar hem en vonden hem in het klooster te Oudenaarde, waar ze hem zwaar mishandelden tot hij stierf in hun

handen. Bij deze overval stierven ook enkele franciscanen en priesters werkzaam in Oudenaarde.

Hun namen: Pieter van den Hende, Paulus van Coye, Jakobus de Deckere, Jan van Bracle, Jacobus van den Hameyden, Jacob van Anvaing en Jan van Opstal. Zij werden geboeid verdrongen in de Schelde.

Johannes wordt samen met zijn medebroeders en priesters martelaren vereerd op 4 oktober.



**BESCHOUW EEN
PROBLEEM NIET ALS
VIJAND MAAR ALS EEN
VRIEND DIE JE HELPT
VERDER TE KOMEN IN
HET LEVEN**

SRI CHINMOY

Samen in gebed verbonden

Elke **eerste vrijdag** van de maand bidden we om **10u00** de rozenkrans en zingen we enkele liederen bij het graf van Herman.

Bij slecht weer en vanaf november bidden we bij het bedje van Herman in het herinneringshuisje, Van Heybeeckstraat 23 Merksem.

Elke **derde dinsdag** van de maand bidden we om 20u00 de rozenkrans en enkele gebeden tot Maria in het herinneringshuisje.

Openingsuren van het herinneringshuis

Elke **zaterdag** is het herinneringshuis open van **10u tot 14u**. Hier kan men meer uitleg bekomen over Herman's leven en even bidden aan zijn bedje. **Kaarsen (die men ter plaatse kan laten branden) of een ander aandenken zijn verkrijgbaar. Het graf van Herman Wijns is ALTIJD vrij te bezoeken, en is gelegen op de begraafplaats aan de Van Heybeeckstraat eerste zijweg links.**

U kan Missen laten opdragen voor uw intenties tegen de vergoeding van €10 per intentie. **Elke zaterdagavond is er een Heilige Misviering om 18.30u voor de Vrienden van Herman Wijns in de Onze Lieve Vrouw van Smartenkerk te Merksem.**

Groepen voor geleid bezoek aan graf of herinneringshuisje kunnen **steeds op afspraak** ontvangen worden. **Telefonisch contact: 03/256 78 68 (zaterdag van 10u tot 14u), of 03/283 76 97 (elke dag na 13u).**

Hoe dit boekje ontvangen

Wie graag meer wenst te weten over de initiatieven van de Vrienden van Herman Wijns en Jonge Adel wenst te ontvangen, kan eenvoudigweg naam en adres doorgeven. Wij vragen geen abonnementsgeld, maar willen toch meedelen dat we jaarlijks vier boekjes kunnen bekostigen met slechts €10. **Ook digitaal te ontvangen!** Indien niet meer gewenst, gelieve ons ervan te verwittigen, om onnodige kosten te vermijden.

Giften

Giften en/of betaling bestellingen:

Bankrekening: IBAN: BE46 4141 1691 4136,

BIC: KREDBEBB

op naam van “Vrienden van Herman Wijns
vzw”

Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Vermelding: VRIJE GIFT EN/OF JE BESTELLING



Giften voor het steunfonds Zaligverklaring enkel op:

Bankrekening: IBAN: BE55 4141 1691 4944, BIC: KREDBEBB

Vermelding: ZALIGVERKLARING

Oprechte Dank voor Uw zo belangrijke Steun!

Vrienden van Herman Wijns vzw

Verantwoordelijke Uitgever: E. pater Hugo Dedeckere

Adres: Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Website: www.hermanwijns.be

E-mail: vriendenhermanwijns@hotmail.com