

Jonge Adel



" Bidt goed tot O-L-Vrouwke"

Inhoud

Voorwoord	3
Mama	4
Litanie voor Maria	5
Gebed tot Maria	6
Maria en Europa	7
De liefde van Herman voor Maria	9
De Meimaand	11
De gedachtenisviering	12
Een Heilige uit onze streken	13
Samen in gebed verbonden	15
Openingsuren van het herinneringshuisje	15
Hoe dit boekje ontvangen	16
Giften	16



Beste Vrienden van Herman Wijns

Na de stille coronatijd mogen we weer samenkomen om Herman te gedenken en samen met hem te bidden tot onze Hemelse Vader van alle leven. We nodigen u dan ook uit om op de 1ste vrijdag d.w.z. 3 juni en 1 juli en ook op de derde dinsdag van de maand d.w.z. 17 mei en 21 juni samen met ons de Rozenkrans te bidden rond en bij Herman.

Mariamaand mei

Die maand gaat onze aandacht dan ook naar onze hemelse mama Maria. Hulp der christenen voor Herman. Mogen wij dan samen een biddende kring zijn met Herman en Maria, onze hulp.

Herman Wijns- viering

In de maand mei, Mariamaand, gedenken we samen Herman op 21 mei in een eucharistieviering en het bidden van de rozenkrans. Kom met ons mee bidden.

Mama

Mama is het woord
waar het leven mee begint.

Mama is het woord
dat hoort bij ieder kind,
een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen,
het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen.

Mama is het woord
waar de mensheid mee begint.

Mama is een ander woord
voor liefde. *(Toon Hermans 1916-2000)*



Litanie voor MARIA

Als onze wereld donker wordt. Maria, bid voor ons.

Als wij wachten op het licht. Maria, sta ons bij.

Als twijfel ons verbittert en verscheurt. Maria, bid voor ons.

Als wij danken om de schepping. Maria, sta ons bij.

Als wij geen vrede vinden in onszelf. Maria, bid voor ons.

Als wij een stap naar vrede zetten. Maria, sta ons bij.

Als verzoening ons onmogelijk lijkt. Maria, bid voor ons.

Als wij ons met elkaar verzoenen. Maria, sta ons bij.

Als wij niet trouw zijn aan uw zoon. Maria, bid voor ons.

Als wij trouw zijn in het kleine. Maria, sta ons bij.

Als wij ons sluiten voor de liefde. Maria, bid voor ons.

Als wij leven in de liefde. Maria, sta ons bij.

Als wij niet groeien in geloof. Maria, bid voor ons.

Als wij kleinmoedig zijn in hoop. Maria, bid voor ons.

Als wij ondanks alles ‘hopen’. Maria, sta ons bij.

Als leed ons moedeloos maakt en hard. Maria, bid voor ons.

Als wij het lijden niet ontlopen. Maria, sta ons bij.

Als wij bang zijn voor de dood. Maria, bid voor ons.

*Tekst: Zuster Caritas Van Houdt, kanunnikes van het heilig Graf,
Brugge*

Gebed tot Maria

Wees gegroet Maria, ik herinner mij niet al uw aanspreektitels in de litanieën. Ik heb geen paternoster op zak. Ik vind moeilijk de woorden wanneer men vraagt wie U bent.

Soms heb ik het lastig om achter kaarsen en medailles uw gelaat te herkennen. Ik weet wel - moeder zei altijd - dat U moeder bent eenvoudig en vol overgave, maar dat is gemakkelijk gezegd. En toch zie ik zovelen tot U bidden, want U bent vol genade.

U bent gezegend onder de vrouwen, omdat U ondanks alle pijn en onzekerheid getrouw bleef aan uw woord, zelfs tot onder het kruis van uw Zoon.

U prijzen wij niet omdat U groot bent, U prijzen wij niet omdat gij gelukkig waart, maar nederig uw werk opnam. Met U willen wij bidden, proberen te stamelen dat wij willen geloven zoals U, want gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Met Maria bij de bron gaan staan en drinken...

Met Maria schatten ontdekken en te gelde maken...

Met Maria onvoorwaardelijk ingaan op de belofte...

Met Maria zeker zijn: God laat ons niet in de steek.



Wist je dat de Europese vlag geïnspireerd is op Maria?

Een korte geschiedenis van de Europese vlag

Twaalf gouden sterren op een blauwe achtergrond. Die vlag werd in 1985 officieel ingevoerd als symbool van de Europese Unie, twee jaar na de beslissing van het Europese parlement daarover. De geschiedenis van de vlag begint echter al in 1955, toen De Raad van Europa die blauwe sterrenvlag koos. Die raad zet zich in voor de mensenrechten en voor de Europese cultuur, en porde de andere Europese instellingen aan om die vlag ook zoveel mogelijk te gebruiken. De Europese vlag werd voor het eerst gehesen op 26 mei 1986, aan het Berlaymontgebouw in Brussel, waar de Europese Commissie zetelt.



De symboliek achter de sterren

Officieel staan de twaalf sterren op de vlag symbool voor perfectie en totaliteit. Er is geen verband met het aantal lidstaten. De blauwe kleur verwijst naar een blauwe hemel met gouden sterren. De cirkelvorm van de sterren duidt op eenheid, solidariteit en harmonie tussen de Europese volkeren. Een cirkel staat ook voor onderlinge verbondenheid en gelijkwaardigheid.

Maria en de Wonderdadige Medaille, het symbool van de EU, is dus een vlag met een hele historiek, maar er is meer. Om te beginnen is twaalf in de Bijbel niet zomaar een getal: er waren twaalf apostelen en twaalf stammen van Israël. En in

Openbaring, het laatste boek uit het Nieuwe Testament, lezen we dit in (jawel) vers 12: *Aan de hemel was er een belangrijk teken te zien. Het was een vrouw. Ze had de zon als mantel om zich heen, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd.* Die vrouw kan verwijzen naar de Kerk, maar wordt ook vaak gezien als Maria. En zo komen we bij de ontwerper van de oorspronkelijke Europese vlag: Arsène Heitz uit Straatsburg. Het was geen geheim dat Heitz een zeer gelovig man was, maar een jaar voor zijn dood deed hij een bijzondere bekentenis.

De inspiratie voor de Europese vlag kwam van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille in de Rue de Bac in Parijs. Zieneres Catharina Labouré zag Maria een eeuw eerder verschijnen in die straat en kreeg van haar de opdracht een medaille te maken. Op de voorkant prijkt Maria die lichtstralen uitzendt naar de aarde (met Frankrijk als centrale punt). Op de achterkant staat de letter M in een kruis boven twee harten, omringd door twaalf gouden sterren.

Na de opdracht van Maria duurde het nog twee jaar eer de eerste medailles effectief klaar waren. De mensen droegen ze om genezing te vragen of als teken van bekering. Op de plaats van de verschijningen staat nog altijd een kapel die daaraan gewijd is: de Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse.

De liefde van HERMAN voor MARIA

Herman leefde vanuit de volksdevotie van zijn tijd. De verering van het goddelijk Hart van Jezus en Maria. De devotie tot het kruis en de Eucharistie kregen in zijn gebedsleven de belangrijkste plaatsen. Zijn godsvrucht tot Maria vinden we dan ook terug in het opstel over de meimaand. Hij begint met zijn bewondering voor de schoonheid van de meimaand, maar nog meer spreekt hij van de vele kapelletjes langs de wegen en straten in de stad, langs de velden en in de bossen of aan de huizen langs de straten. Wij voelen zijn vreugde bij het lezen van het AVE MARIA.

Hij toont ook aan hoe blij hij is met de grote Mariaverering in ons land. Hij droeg ze zelf ook heel diep in zijn hart. Hij was zelf trouw aan het dagelijks rozenhoedje, en de vreugde die hij er zelf bij mocht ervaren maakte hem gelukkig omdat hij vaststelde dat het elke dag in vele gezinnen gebeden werd. Wat hij schrijft getuigt niet alleen van zijn scherpzinnigheid en ruime aandacht, het is ook de uitdrukking van één van zijn hartewensen. Hij wil ook de anderen aanzetten tot het gebed, want de vreugde om het gebed van anderen is een onmiskenbaar teken van zijn apostolisch hart. Zijn vreugde in het gebed is zo sterk dat hij ze ook bij anderen wil opwekken. De laatste lijnen van het opstel toont ons het Mariabeeld dat Herman zich had gevormd. Dat beeld is zuiver en klaar. Hij tekent Maria in haar relatie tot haar goddelijke Zoon en tot ons. Zij is de ware Middelaressen tussen God en mensen, de machtige Voorspreekster, omdat zij reeds in haar leven geloofde in de vervulling van de goddelijke beloften.

Zo kon Herman haar dan ook speciaal vereren en aanroepen als de Hulp van de christenen. Bij een andere gelegenheid zegt hij: Zij zal ons de vrede geven. Zij zal het vragen aan Onze Lieve Heer.

Ook wijst hij tenslotte op een fundamentele voorwaarde van het gebed: Het zal verhoord worden “ als we maar goed en godvruchtig bidden”.

O. Vercammen S.J. 1992



In mei 1941 schreef Herman dit opstel:

De Meimaand

Meimaand! De Mariamaand, de bloemenmaand! Hoe heerlijk is de natuur! Voor dag en dauw zijn de vogeltjes aan 't zingen. Deze maand is de schoonste van het jaar. De zon schijnt helder. Vele mensen gaan bedevaarten doen, naar plaatsen waar O-L-Vrouw verschenen is. Als ge gaat wandelen, meest in Antwerpen, ziet ge bijna op ieder hoek van de straten een beeld van Maria, met een klein lichtje ervoor, ook in de bosschen ziet ge zoo'n beeldjes.

In een boom ziet ge een kleine nis met een beeldje van Maria in. Onder sommige beeldjes staat er een plankken, er staat op: AVE MARIA. Op andere: IEDER DIE HIER VOORBIJ GAAT, 'T ZIJ TE PAARD OF TE VOET, ZEG EERBIEDIG: MARIA WEES GEGROET. Ook op andere plaatsen ziet ge zoo'n beeldjes. Dus ge ziet dat Maria in België goed geëerd wordt. In vele gezinnen bidt men elke avond het rozenhoedje. Doe dat nu bijzonder in deze tijden. Bidt goed tot O-L-Vrouwke en Ze zal het dan aan O-L-Heer vragen, en onzen Goddelijken Zaligmaker zal het niet kunnen weigeren. Als we maar goed en godvruchtig bidden.

Herman Wijns

GEDACHTENISVIERING

HERMAN WIJNS

21 MEI 2022

Om 10.30 uur Plechtige Eucharistie

In St-Franciscuskerk MERKSEM

Nadien samen bij het graf rond Herman

**bidden wij de Rozenkrans en zingen het
Herman Wijnslied**

Met zegening van het graf en de aanwezigen



De Heilig Medardus

Hij werd geboren in een Romeins-Frankisch adellijk gezin. In het jaar 505 werd hij priester gewijd en in 530 bisschop van Vermand. Hij verlegde de episcopale zetel naar Noyon en werd ook bisschop van Doornik, als opvolger van de H. Eleutherius, en leidde van hieruit de heidenmissie in het toenmalige Vlaanderen. Beide bisdommen bleven tot in 1146 verenigd.

Zijn grote liefde voor de armen en noodlijdenden en zijn gave om wonderen te verrichten, de roep dat hij gevangenen vrijheid had geschonken en bedreigde boeren wonderbaar geholpen had, bracht mee dat hij reeds heel vroeg een grote verering werd toegezegd.

Toen hij als kind de paarden van zijn vader bewaakte, gaf hij er één weg als aalmoes. Zijn vader miste het niet.

Als priester en vriend van bisschop St. Eleutherius van Tournai zorgde hij ervoor dat een honingdief, door zijn wonderlijke tussenkomst, door de bijen werd gekweld.

Hij ving koningin St. Radegundis op toen zij op de vlucht was en wijdde haar tot non.

In zijn geboorteplaats stelde hij een prijs in, bestaande uit een kroon van witte rozen en 12 daalders voor het meest kuise, bescheiden en volgzame meisje. Hiermee legde hij de grondslag voor het kiezen van bloemen- koninginnen.

Zijn relieken werden kort na zijn dood (in het jaar 561) door Chlotarius I, echtgenoot van St. Radegundis, overgebracht naar Soissons, als basis van het beroemde klooster St-Médard.

Hij is zeer populair in Noord-Frankrijk, Duitsland en België. Uit een aan hem gewijd kapelletje in Keulen ontstond het (voormalige) benedictijnerklooster van Brauweiler. Zijn feestdag

is verbonden met wateroverlast en overstroming: *Quand il pleut à St-Médard, il pleut quarante jours plus tard. A moins que St. Barnabé, ne lui vient couper le nez. (11 juni).*

Er is een Vlaamse weerspreuk rond deze heilige, die zegt: *Zoals het weer is op St. Médard, zo blijft het 6 weken lang.*

Hij is patroon van Geldenaken en Doornik, en van bierbrouwers, landbouwers en parapluverkopers.

Wij gedenken hem op 8 juni.



St. Medardo v.
8 GIUGNO

Samen in gebed verbonden



Elke **eerste vrijdag** van de maand bidden we om **10u een rozenhoedje** en zingen we enkele liederen bij het graf van Herman Wijns (Van Heybeeckstraat 11, Merksem). Elke **derde dinsdag** van de maand bidden we om **20u een rozenhoedje** in het herinneringshuis (Van Heybeeckstraat 23, Merksem).



Elke **zaterdag** is het herinneringshuis (Van Heybeeckstraat 23) open en is er **vrije toegang** van **10u tot 14u**.

Bij een bezoekje kan men zo gewenst rondgeleid worden, meer uitleg krijgen over het leven van Herman en/of even bidden bij Herman's bedje. Ook kaarsen (die men ter plaatse kan laten branden) of een ander aandenken zijn hier verkrijgbaar.

Groepen met interesse kunnen ook **op afspraak** ontvangen worden. Er kan een **H. Mis** aangevraagd worden voor persoonlijke intentie(s), tegen betaling van **10 euro**. Elke **zaterdagavond** wordt de **H. Mis opgedragen in de kerk van St. Franciscus te Merksem om 18u30**.

Hoe dit boekje ontvangen

Wie graag meer wenst te weten over de initiatieven van de Vrienden van Herman Wijns net als onze andere talrijke lezers, kan eenvoudigweg naam en adres doorgeven. Wij vragen geen abonnementsgeld, maar willen toch meedelen dat we jaarlijks vier boekjes kunnen bekostigen met slechts €10. Ook digitaal te ontvangen!

Giften

Giften en of betaling bestellingen:

Bankrekening: IBAN: BE46 4141 1691 4136,

BIC: KREDBEBB

op naam van “Vrienden van Herman Wijns vzw”

Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Vermelding: VRIJE GIFT EN/OF JE BESTELLING



Giften voor het steunfonds Zaligverklaring enkel op:

Bankrekening: IBAN: BE55 4141 1691 4944, BIC: KREDBEBB

Vermelding: ZALIGVERKLARING

Oprechte Dank voor Uw zo belangrijke Steun!

Vrienden van Herman Wijns vzw

Verantwoordelijke Uitgever: E.H. Koenraad Janssen

Adres: Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Website: www.hermanwijns.be

E-mail: vriendenhermanwijns@hotmail.com