

# *Jonge Adel*



*"Als we mekaar niet meer zien?"*

39<sup>ste</sup> jaargang N°52

2de trimester 2024

## *Inhoud*

Inleidend woordje	3
Onbewuste afscheidswaarden	4
Wie is Herman Wijns (Lied)	5
Gebed om te worden als Maria	6
Synodaliteit	7
Getuigenis	8
Heiligen in Europese munten	9
Een Heilige uit onze streken	10
Herdenkingsviering	12
Seniorengebed	13
Jezus van Nazareth	14
Samen in gebed verbonden	15
Openingsuren van het herinneringshuis	15
Hoe dit boekje ontvangen	16
Giften	16



## *Inleidend woordje*

Beste vrienden van Herman Wijns,

Op 25 mei aanstaande komen we weer samen rond Herman Wijns te Merksem voor de **jaarlijkse Herdenkingsviering**. **We starten met de eucharistieviering om 11 uur** in de Sint-Bartholomeuskerk, parochiekerk van Herman, waar hij een voorbeeldige misdienaar is geweest. **Nadien bidden we gezamenlijk het rozenkransgebed** op het oude kerkhof rond het grafje van Herman.

**U komt toch ook?**

Zoals reeds vele jaren zal het **Chrisko-koor uit Nederland** ons hierbij begeleiden om dank te brengen voor het vele goeds dat wij via Herman mochten ontvangen.

In het voorbije jaar zijn er weer nieuwe **dankplaatjes** op het graf geplaatst, als stille getuigenis van Herman's hulp en steun.

**Dank ook voor jullie steun** om het graf en Herman's boodschap te kunnen blijven verzorgen en verspreiden.

We nodigen jullie graag uit om geregeld onze **nieuwe website** te bekijken om vast te stellen dat ook in deze tijd, na zoveel jaren Herman nog niet vergeten is. Zo zul je ontdekken dat ook vandaag nog mensen bij Herman steun en hulp vinden.

**Actueel wordt een aanvraag tot inleiding van het proces van zaligverklaring van Herman Wijns voorbereid** door de vzw Vrienden van Herman Wijns. We hopen dat deze aanvraag tot inleiding en het proces een gunstig verloop mag kennen. **Ben jij door Herman geholpen?**

**Laat het ons weten**, bij voorkeur schriftelijk, dan kan dit ons helpen voor het aanvullen van het dossier.

Graag nodigen we jullie nogmaals zeer van harte uit op de aanstaande **Herdenkingsviering van 25 mei**, zoals geafficheerd verder in de tekst op pagina 12. **Iedereen is welkom!** En wij blijven rekenen op uw financiële steun door uw milde bijdragen en giften.

## *Onbewuste afscheidswaarden*

Op donderdag 21 mei 1941, de laatste donderdag van zijn leven (het was Hemelvaartsdag) was Herman met zijn moeder naar nonkel Frans gegaan in het ouderlijke huis van de familie Dens aan het Lobroekdok in Antwerpen. Ze hadden er eens goed kunnen eten, wat in de oorlogsjaren wel erg op prijs werd gesteld, temeer daar de familie Wijns het niet zo gemakkelijk had. De relaties van nonkel Frans met de veehandelaars uit de Kempen leverde wel eens meer wat extra's op zodat Herman opgetogen naar huis ging.

Bij hun terugkeer naar Merksem met de tram kwamen ze hun goede vriend Jef Kennis tegen, die veel van Herman hield en voorzitter was van de slagersbond Breydel. De jongen vertelde opgetogen over de lekkere koeken die hij bij nonkel Frans had laten smaken. "Daar had ge moeten bij zijn", lachte Herman. Na wat gepraat namen ze van elkaar afscheid en Herman gaf mijnheer Kennis lachend de hand en zei: "Allé als we mekaar niet meer zien, is dit de laatste keer!"

Herman heeft zeker geen voorspelling willen doen van zijn nabije dood, in oorlogstijd werd dit wel eens meer lachend gezegd. Wel is het bij Jef Kennis zo blijven naklinken, toen hij een paar dagen later het overlijden vernam van zijn goede vriend. Hij heeft dit voorval verschillende keren terug verteld, telkens met nadruk op dat afscheidswaard. Het was inderdaad de laatste maal dat hij Herman hier op aarde mocht ontmoeten. Herman heeft zeker zijn vriend Jef opgewacht aan de hemelpoort toen hij overleed in juni 1987. En die hartelijke ontvangst wacht allen die met Herman verbonden de weg van het leven gaan.



## *Wie is Herman Wijns (Lied)*

### *Refrein*

**Wie is Herman Wijns? Een jongen van tien jaar.  
Gewoon en alledaags, stond hij voor allen klaar.  
Hij werd door God gekozen, om dicht bij Hem te zijn.  
De liefde werd ontstoken, in zijn hartje klein en teer.**



### *Strofe 1*

**Een jongen zoals jij en ik, geroepen door Onze Heer.  
Wilde Hem graag navolgen, iedere dag telkens weer.  
Hij had al snel begrepen, waar het in het leven om draait.  
Dienend en zichzelf vergetend gehoorzaamde hij aan Gods plan. (2X)**



### *Strofe 2*

**Een jongen nog heel jong en klein, geroepen door Onze Heer.  
Wilde graag een dienaar zijn, in de kerk van de Heer.  
Iedere dag de eerste mis, Herman stond altijd voor Hem klaar.  
Ondanks kou of zere voeten, verlangde hij naar Gods altaar. (2X)**

© Muziek en tekst, R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko Nederland  
(CD: "Licht in het duister", nr. 20 Herman Wijns, te koop in het  
Herinneringshuis Herman Wijns)

## *Gebed om te worden als María “draagster van het Licht”*

Goede God, U liet uw licht schijnen op Maria. Badend in het licht van uw genade, ontving zij uw hemelse boodschap en werd zij uitgenodigd om draagster van uw Licht te worden. In al haar eenvoud en kleinheid was zij bereid, gaf zij haar ja-woord, waardoor uw wil kon geschieden. Zij werd overschaduwd door de Heilige Geest en werd moeder van uw Zoon, Jezus Christus, die ook het Licht der wereld wordt genoemd.

Wij vragen U dat wij, net als Maria, van harte toestemmen, wanneer U tot ons nadert, ons in het Licht van uw genade zet, en ons oproept om U van dichtbij te volgen, ongeacht wat dit ook van ons persoonlijk zal vragen. Mogen wij, net als Maria, geheel ons vertrouwen stellen op U, die is en blijven zal, wetend dat U van ons niets zult vragen waartoe wij met uw hulp niet in staat zijn.

Moge Maria, onze hemelse Moeder, onze voorspreekster zijn en ons helpen in het licht van uw genade te blijven. Moge zij het duister in en rondom ons verlichten met het licht van uw liefde, opdat ons levenslicht blijft branden, totdat onze tijd is gekomen om naar het eeuwige licht te gaan. Maria, draagster van het Licht, help ons kringen van licht te maken waarin mensen in gebed zijn ingebed in het licht van uw Zoon Jezus. Mogen wij, net als Maria, lichtdragers worden, die Gods licht uitstralen naar de wereld om ons. Amen.



## *Verder op de synodale weg*

Tijdens de eerste zitting van de Synode over synodaliteit heeft een overgrote meerderheid van de deelnemers paus Franciscus gevolgd in de vernieuwende accenten die hij in de voorbije tien jaar heeft gelegd. Ik zie hoopvol uit naar een sterk vervolg in oktober 2024.

We hopen en bidden dat paus Franciscus het hele synodale proces verder mag begeleiden en dat we ons mogen verheugen over groeiende vruchten van dit brede gebeuren. We hoeven niet werkloos te wachten op wat oktober 2024 zal brengen. In onze kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen we ons verder trainen in synodaliteit. In respectvol overleg en in gemeenschappelijke onderscheiding kunnen we groeien in samen gedragen verantwoordelijkheid. Het loont zeker ook de moeite om kring te vormen en uit te wisselen over wat het voor ons allen betekent gedoopt te zijn. We zijn immers niet zomaar samen op weg. We volgen samen de Weg die Christus voor ons is.

*Mgr. Koen Vanhoutte, Vertegenwoordiger van de Belgische kerk, Bisschoppensynode oktober 2023.*



## Getuigenis

Beste vrienden, graag wil ik nog even aan de lezers het volgende vertellen. Over Herman Wijns, tevens een grote voorspreker, die dank zij zijn voorspraak bij God, al heel wat mensen in al die jaren heeft kunnen helpen en dit op alle vlakken. Dit getuigen ook de vele dankplaatjes op zijn graf en de vele bloemen die mensen er komen plaatsen uit dankbaarheid voor de bekomen gunsten. Bij Herman, kan men met alles terecht als we het eens moeilijk hebben met iets in ons leven. Dat kan gaan om genezing te bekomen, of jongeren te helpen met hun studies of voor mensen die het gewoon moeilijk hebben in onze maatschappij. Met alles is men steeds welkom aan het graf van Herman, hij is steeds bereid om naar onze noden te luisteren. Hij biedt ons steeds een luisterend oor, als we dit nergens anders kunnen vinden en ons hart eens willen luchten.

Wat ik hier neerschrijf heb ik zelf meegemaakt en mogen ondervinden, beste lezer. Dankzij meermaals de voorspraak van Herman te mogen bekomen, kan ik hier vandaag van getuigen. Dus als je komt bidden, om iets dat je zeer graag zou bekomen en je bekomt dit niet direct, geef dan niet te snel de moed op. En om het te zeggen met de woorden die Herman voor ons hier heeft achtergelaten en ik citeer even zijn woorden: “De kracht van het gebed ligt in het volhouden, anders heeft bidden geen zin.” *(Walter)*





## Heiligen op Europese munten

EU-lidstaat Bulgarije zal naar verwachting op 1 januari 2025 toetreden tot de eurozone. Vorige week stelde de Bulgaarse Nationale Bank de goedgekeurde ontwerpen voor van de nieuwe euromunten. Verrassend is dat Bulgarije koos voor twee heiligen:

**Ivan Rilski**, kluizenaar en patroonheilige van Bulgarije, voor de munt van 1 euro. Hij was de eerste Bulgaarse kluizenaar en stichtte het beroemde



Rilaklooster op een hoogte van 1147 meter in het Rilagebergte. Het Rilaklooster is een symbool voor de Slavische cultuur na een lange periode van bezetting en onderdrukking door de Ottomanen. Voor de Bulgaren is het daardoor uitgegroeid tot een nationaal bedevaartsoord.

**Païssi van Hilandar**, monnik en eerste historicus van het land, voor de munt van 2 euro. Beiden zijn heiligen van de Bulgaars-orthodoxe Kerk. Op de munten is Ivan afgebeeld met habijt, kruis en aureool. Païssi is niet herkenbaar als monnik of heilige. Begin februari keurde de Raad van de Europese Unie de ontwerpen voor de nieuwe munten goed, nadat er geen bezwaren waren ontvangen van de EU-lidstaten van de eurozone. Eerder hadden onder meer Frankrijk en Griekenland wel bezwaar aangetekend tegen de Slavische apostelen Cyrillus en Methodius op een Slowaakse herdenkingsmunt van 2 euro. Die herdenkingsmunt kwam er uiteindelijk toch.

Zo zijn er wel meer herdenkingsmunten met religieuze motieven, zoals die van het Vaticaan met een Christusbeeld, paus Johannes Paulus II en de apostel Paulus. Ierland had zelfs een herdenkingsmunt van 10 euro met de Ierse apostel Brendan.

*Bron: Katholisch (Duits) – Bulgaarse Nationale Bank (Bulgaars).*

## **Christina de wonderbare 1150-1224**

Het verhaal van **Christina Mirabilis** is op zijn minst merkwaardig te noemen. Volgens haar levensverhaal, geschreven in 1232 door Thomas van Cantimpré, een vermaard dominicaner, geleerde en theoloog, groeit ‘Kerstiene’ op in een eenvoudig gezin in Brustem en sterft ze op jonge leeftijd door ziekte. Tijdens haar begrafenis zien mensen haar echter ‘verrijzen’. Vanaf dan verandert haar leven ingrijpend. Christina gedraagt zich na haar ‘verrijzenis’ zeer bizar en wordt haast een onhandelbare “waanzinnige”. Wie zij echt was, zal altijd wat onbereikbaar blijven.

Mensen hebben schrik van haar, maar bidden tegelijkertijd dat haar kwellingen minder hevige vormen zouden aannemen. Wanneer Christina zich onderdompelt in de doopvont in de kerk van Wellen neemt haar leven opnieuw een wending. Ze wordt kalmer en bekommert zich om anderen, om stervenden en overledenen.

Door contacten met religieuze vrouwen in Sint-Truiden, en haar verblijf bij kluisnares Jutta in Borgloon, groeit ze uit tot een mystieke heilige vrouw. Velen komen haar om raad vragen. Haar geloof toont zich in haar vertrouwdheid met de Bijbel en haar bijzondere manier van bidden: bewegend, dansend en zingend. De laatste jaren van haar leven verblijft Christina in het Sint-Catharinaklooster in Sint-Truiden, waar ze volgens haar levensbeschrijving sterft in 1224.

Christina’s sporen zijn vandaag nog zichtbaar in het cultureel en kerkelijk erfgoed in Zuid-Limburg. Het lijkt me dus terecht dat Christina als patroonheilige wordt voorgesteld aan psychisch zieken en alle werkenden in de mentale gezondheidszorg. Vanaf haar dood, en in de jaren nadien, wordt haar stoffelijk overschot met de grootste eerbied bewaard en vereerd.

Mensen ervaren in Christina’s nabijheid een helende kracht. Haar relieken werden eeuwenlang bewaard in de benedictinessenabdij Nonnenmielen en later in het Redemptoristenklooster in Sint-Truiden. Vandaag vind je ze in de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden.

Het verhaal van deze vrouw gaat immers over kwetsbaarheid en pijn, over

verbinding en helen, over innerlijke kracht, over anders zijn en isolement. In dit streekeigen, maar vergeten verhaal openen zich zonder meer kansen voor een nieuwe spirituele beleving in de huidige maatschappelijke context.

Vandaag, achthonderd jaar later, leeft Christina Mirabilis meer dan ooit. Als inspiratiebron voor mensen over heel de wereld.

In Christina's voetsporen komen wandelaars tot rust. In de Via Christina Mirabilis wandel je in 5 dag trajecten langs de plaatsen waar Christina heeft geleefd in Haspengouw, namelijk in Brustem, Sint-Truiden, Wellen en Borgloon.

Bron: <https://www.christinamirabilis.com/christina>

**Feestdag 24 juli**



*Wij komen samen rond Herman*



**Herman  
Wijns dag**

**Merksem  
25 MEI 2024**

**Jaarlijkse Gedachtenisviering met  
medewerking van het Chrisko-koor**



***Aanvang: 11 uur***  
**Eucharistieviering  
in de Sint-  
Bartholomeuskerk**

***Aansluitend***

**Rozenkransgebed  
en Hulde aan Graf  
Herman Wijns**

*Van harte  
welkom*



VU: VRIENDEN VAN HERMAN WIJNS VZW, VAN HEYBEECKSTRAAT 23 MERKSEM

## Het gebed van een bejaarde

### Seniorengebed

*Heer, Gij weet beter dan ik dat ik oud word en dat ik binnenkort tot de bejaarden behoor. Bewaar mij voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik bij elke gelegenheid en in alle omstandigheden iets moet zeggen. Bevrijd mij van de obsessie orde te willen brengen in andermans zaken.*

*Weerhoud mij ervan eindeloos in details te treden, maar help mij vlot ter zake te komen. Laat mij zwijgen over mijn kwaaltjes en pijnen, ofschoon ze almaar toenemen, en het met de jaren niet prettiger wordt ze op te sommen.*

*Ik durf U niet te vragen het zóver te brengen, dat ik graag luister naar het verhaal van andermans leed, maar help mij in alle geval het met geduld te aanhoren. Ik durf U niet te vragen om een beter geheugen, maar geef mij steeds meer nederigheid en minder eigenwijsheid wanneer mijn herinneringen niet kloppen met die van anderen. Leer mij de kostbare les dat ik mij wel eens kan vergissen ...*

*Waak over mij ... Ik heb niet zoveel zin om heilig te worden: sommige heiligen zijn moeilijk te volgen ... Maar een oude zuurpruim is zeker een van de belangrijkste uitvindingen van de duivel.*

*Zorg dat ik in staat ben het goede te zien, waar ik het niet verwachtte, en talenten te erkennen bij mensen bij wie ik die niet vermoedde en geef mij de genade Heer hun dat ook te zeggen. Amen.*

***(Gebed van een Engelse kloosterzuster uit de 17de eeuw, dat gevonden is in de kathedraal van Canterbury).***



## *Jesus van Nazareth*

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek. Ik zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte, 'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek.

Ik zou willen weten of Hij appels at of noten en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond, hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten, hoe was zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond, en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt, en of hij wel eens met de deuren heeft gesmeten, en of hij hield van knoflook of van zoetigheid.

Maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed want ik zoek de kleuren van zijn kled en zijn sandalen.

Ik zoek gewoon de Man van Nazareth.

*Auteur: Toon Hermans*



**Vertrouw aan de Heer  
uw levensweg toe  
verlaat u op Hem  
Hij zal er voor zorgen**

Psalm 37

## Samen in gebed verbonden

Elke **eerste vrijdag** van de maand bidden we om **10 uur het rozenkransgebed** en andere gebeden, en zingen we enkele liederen bij het graf van Herman.

*Bij slecht weer en tijdens de winter bidden we bij het bedje van Herman in het Herinneringshuis, Van Heybeeckstraat 23 Merksem.*

Elke **derde dinsdag** van de maand bidden we om **14 uur een rozenhoedje** en enkele gebeden tot Maria aan het bedje of aan het graf van Herman, al naargelang het weer. (*Sinds 1 januari 2024 doen we dit om 14 uur, niet meer om 20 uur*).

## Openingsuren van het Herinneringshuis

Elke **zaterdag** is het 'Herinneringshuis Herman Wijns' open van **10u tot 14u**.

Hier kan men meer uitleg bekomen over Hermans leven en even bidden aan zijn bedje.

**Kaarsen** (die men zo gewenst ter plaatse kan laten branden) of **een aandenken aan Herman** kunnen daar aangekocht worden.

**Het graf van Herman Wijns is ALTIJD vrij te bezoeken, en is gelegen op de begraafplaats aan de Van Heybeeckstraat, eerste zijweg links.**

U kan **Missen** laten opdragen voor uw intenties tegen de vergoeding van **€10 per intentie**. Elke zaterdagavond is er een **Misviering om 18.30u** voor de **Vrienden van Herman Wijns** in de kapel van **Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk te Merksem, Maantjessteenweg te Merksem**.

**Groepen voor geleid bezoek** aan het graf of in het herinneringshuis kunnen **steeds op afspraak** ontvangen worden. **Telefonisch contact: 03/256 78 68 (zaterdag 10u tot 14u), of 03/283 76 97 (elke dag na 13u)**.



## Hoe dit boekje ontvangen

Wie graag meer wenst te weten over de initiatieven van de vzw Vrienden van Herman Wijns en het **boekje 'Jonge Adel'** wenst te ontvangen, kan eenvoudigweg naam en adres doorgeven.

Wij vragen geen abonnementsgeld, maar willen toch meedelen dat we **jaarlijks drie boekjes** kunnen bekostigen met **€15**.

Indien niet meer gewenst, gelieve ons ervan te verwittigen, om onnodige kosten te vermijden. **Ook digitaal te ontvangen!**

## Giften

### **Giften en of betalen van bestellingen:**

Bankrekening: IBAN: BE46 4141 1691 4136, BIC: KREDBEBB  
op naam van 'Vrienden van Herman Wijns vzw'  
Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

**Met vermelding: VRIJE GIFT EN/OF JE BESTELLING**

### **Giften voor het Steunfonds Zaligverklaring enkel op:**

Bankrekening: IBAN: BE55 4141 1691 4944  
BIC: KREDBEBB

**Met vermelding: ZALIGVERKLARING**

**Oprecht Dank voor uw zo belangrijke Steun!**

### **Vrienden van Herman Wijns vzw**

VU: E. H. Hugo Dedeckere

Adres: Van Heybeeckstraat 23, 2170 Merksem

Tel: +32 3 283 76 97 (na 13 uur)

Website: [www.vriendenhermanwijns.be](http://www.vriendenhermanwijns.be)

E-mail: [vriendenhermanwijns@hotmail.com](mailto:vriendenhermanwijns@hotmail.com)